

Formulering waarden

1. De Bijbel

We geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, geheel betrouwbaar en de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof en leven, de basis van alle volgende waarden.

2. Geroepen zijn

We geloven dat we geroepen zijn om in woord en daad getuige te zijn van Christus in de studentenwereld van Amsterdam. Deze roeping veronderstelt dat we ons proberen in te leven in de cultuur van Amsterdam in het algemeen en in de specifieke denk- en leefwereld van de studenten in het bijzonder.

3. Christus kennen, meer op Hem gaan lijken

We geloven dat de studietijd een unieke mogelijkheid biedt om te groeien in het geloof en in het dienen en liefhebben van God met heel ons hart en verstand. We geloven dat deze groei begint met een diep besef van Gods genade.

4. Leiderschap

We geloven dat we als leiders onze invloed in navolging van Christus ten eerste moeten aanwenden om anderen te dienen.

Wij geloven dat we als leiders in navolging van Christus in de eerste plaats geroepen zijn om medestudenten te helpen op hun weg tot het geloof en in hun groei van het geloof.

5. Kleine groepen

We geloven dat het bestuderen van de Bijbel in kleine groepen ons helpt om te groeien in het leren kennen in het liefhebben van God onszelf en de mensen om ons heen en zo te leren discipelen van God te zijn.

6 Gebed

We geloven dat het gebed een door God gegeven middel is om te groeien in onze persoonlijke relatie met Hem. In het gebed betuigen we ook onze afhankelijkheid van Hem. Daarom geven we het gebed een belangrijke plaats in ons persoonlijk leven, in het verband van de kring en de hele vereniging.

7. Gemeenschap

Wij geloven dat NSA een gemeenschap is waarvan de leden elkaar bemoedigen, opbouwen, aanvullen en –zo nodig- in liefde vermanen. Zij streven naar de eenheid in Christus. Door de inzet van de verschillende gaven die God geeft kan ieder zijn of haar plekje innemen. Het bouwen aan de gemeenschap heeft als fundament de liefde tot God en de onderlinge liefde.

8. Vernieuwing

We geloven dat we het als christen studenten nodig hebben om door de kracht van de Heilige Geest telkens vernieuwd te worden in het leven met God en ons gaandeweg, met vallen en opstaan, de “cultuur” van het Koninkrijk van God eigen te maken.

Die vernieuwing houdt in dat we in en door de kracht van de Heilige Geest streven naar een levensstijl

- die niet eenzijdig gericht is op zelfontplooiing, maar juist ook op het dienen van anderen,
- waarin we ons niet overgeven aan overmatig drankgebruik
- van vrijheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid op het terrein van de seksualiteit, waarbij we ervan uitgaan dat intieme seksuele relaties voorbehouden zijn aan man en vrouw binnen een in het openbaar gesloten verbond van het huwelijk.
- waarin we eropuit zijn met onze woorden God en anderen te zegenen in plaats van te veroordelen, te beledigen of te kwetsen.
- waarin we beseffen rentmeester te zijn van alles wat God ons in zijn goedheid toevertrouwt